

Verslaafd aan drop.



Thema: Snoepen.

Groep: 6,7 en 8

Spelers: 5 en iemand die het gedicht voorleest.

Speelduur: 10 minuten.

Auteur: Erna de Wilde.

Prijs: € 3.80

Inhoud: Het toneel begint met een gedicht over snoep.

Daarna het toneelstukje:

Moeder is verslaafd aan drop. Niemand mag dat weten.

De glazenwasser komt erachter en bedenkt een ludieke manier om moeder haar probleem te laten vertellen aan vader en kind.

Verslaafd aan drop.



Auteur: Erna de Wilde.

Thema: Snoepen.

Groep: 6, 7 en 8

Spelers: 5 en iemand die het gedicht voorleest.

Speelduur: 10 minuten.

Inhoud:

Het toneel begint met een gedicht over snoep. Daarna het toneelstukje:

Moeder is verslaafd aan drop. Niemand mag dat weten. De glazenwasser komt erachter en bedenkt een ludieke manier om moeder haar probleem te laten vertellen aan vader en kind.

Decor:

Het toneel moet in tweeën gedeeld worden. De ene helft wordt een kamer met tafeltje (met lade) met 3 stoelen. Een kastje of tafel waarop de vaas, het kistje en de fruitschaal staan.

De andere helft van het toneel wordt buiten. Een raam moet schuin geplaatst worden op het toneel.

Attributen:

Tafel met lade.

3 stoelen.

Kastje of tafel.

Kleedje voor op tafel, tijdschrift.

Fruitschaal en mesje

Vaas (geen glas) met kunstbloemen.

Kistje met een sleuteltje.

3 soepkommen met lepels.

2 bekertjes, met eventueel wat limo.

Plastic zak met zakje drop en Engels drop en een paar appels.

Bel of fietsbel voor bij de deur.

Emmer met spons en rager.

Oude telefoon, verpakt in aluminiumfolie.

Microfoon.

Spelers en kledingsuggesties:

Vader: Colbert, overhemd en stropdas.

Moeder: Jurk, nylons, hoge hakken.

Bram: met rugzak.

Niels: met rugzak.

Glazenwasser als tovenaar: Lange zwarte jas, opplaksnor, zonnebril en grote hoed.

Aanwijzingen:

De zoon kan natuurlijk ook een dochter zijn met een vriendinnetje.

Het zal even puzzelen zijn hoe je het beste een scheidingswand kunt maken op jouw toneel.

Je kunt schuin over het toneel een laken spannen met een raam erin.

Met scheidingswanden.

Je kunt ook dozen stapelen, met een raam erin.

Misschien hebben jullie kamerschermen.

Hoe je het ook maakt, het raam moet op de goede hoogte zitten en niet te klein zijn.

Plaats het zo dat het publiek de glazenwassen goed kan zien.

Je begint met het gedicht. Dit kan ook tijdens het opbouwen van het toneel.

Gebruik een microfoon.

Goed opletten dat de glazenwasser belt op het moment dat moeder de appels op de schaal legt.

Goed opletten dat de glazenwasser eraan komt met zijn emmer als de jongens hun appel weggooien.

Snoeppot.

Alles wat ik lekker vind.
Vindt mijn moeder ongezond.
Toch steek ik elk snoepje.
Lekker in mijn mond.

Patat, daar word ik dik van.
Snoep is slecht voor mijn gebit.
Alleen fruit mag ik eten.
Omdat daarin vitamine zit.

Krijg ik van oma een euro.
Koop ik meteen koek en drop.
Maar als ik ermee thuis kom.
Krijg ik weer op mijn kop.

Zonde van die euro.
Spaar liever voor een boek.
Daar heb je toch veel meer aan.
Dan drop en gevulde koek.

Maar als je kijkt naar de reclame.
Is lekkers iets voor tussendoor.
Dat doen alle grote mensen.
Daar is zoetigheid toch voor.

En als je bij ons thuis kijkt.
Wie doet er steeds aan de lijn.
Juist dat is mijn moeder.
Zou zij soms een snoeppot zijn?

Toneel:

(Moeder komt op met een plastic tas. Uit de tas pakt ze een paar appels, een zak drop en een zak Engels drop. De appels legt ze in de schaal en dan gaat de bel en moeder stopt gauw de drop weer in de zak en verstopt de zak ergens achter en doet dan de deur open)

Glazenwasser: *(belt aan)* Dag mevrouw, ik kom zo de ramen wassen.

Moeder: Goed hoor, bel je als je klaar bent?

(De glazenwasser gaat af. Moeder gaat weer zitten en kijkt even in een tijdschrift. Dan komen de 2 jongens binnen.)

Moeder: Dag Bram, dag Niels.

Bram: Dag mam. *(doet rugzak af, gaat zitten)*

Niels: Dag moeder van Bram of Dag mevrouw. *(rugzak af, gaat zitten)*

Moeder: Willen jullie wat drinken?

Allebei: Graag.

(Moeder gaat af en de jongens smoezen wat. Moeder komt terug met 2 bekers drinken)

Bram: Heb je ook snoep gekocht?

Moeder: Nee, je weet dat ik geen snoep koop, dat is slecht voor je gebit.

(Ze staat op pakt een mesje, snijdt een appel door en geeft de jongens ieder een helft.)

Moeder: Hier een stuk appel.

(De jongens pakken de appel aan. Bram staat boos op)

Bram: Kom Niels, we gaan naar jouw huis. Van jouw moeder krijgen we wel snoep. *(Niels pakt zijn rugzak)*

Moeder: *(roept)* Bram om vijf uur thuis zijn.

(De jongens gaan naar buiten en gooien de appel weg. De glazenwasser komt er net aan met een emmer spons en rager en ziet wat de jongens doen.)

Glazenwasser: Hé, jongens dat is zonde, dat moeten jullie niet doen.

Bram: Ik ben boos, mijn moeder wil nooit snoep kopen want dat is slecht voor mijn gebit. Bah.

Niels: Daarom gaan we naar mijn huis. Van mijn moeder krijgen we wel snoep.

(De jongens gaan af en de glazenwasser gaat het raam lappen en kijkt de kamer in. Moeder pakt de tas met snoep, pakt de vaas met bloemen. Haalt de bloemen eruit, maakt het zakje drop open en gooit ze in de vaas. Eet wat drop en zet dan de bloemen er weer in. Zet vaas terug. Dan pakt ze het kistje. Pakt een sleuteltje uit de lade van de tafel, maakt het kistje open, doet het Engels drop erin. Het sleuteltje weer in lade en het kistje op de kast. Dan loopt ze de kamer uit. De glazenwasser schudt zijn hoofd en gaat af met zijn spullen. Vader en Bram moeten aan de kant van de kamer wachten op de roep.)

Moment pauze. *(heb je een gordijn, doe het dan dicht en weer open.)
Moeder komt weer op met soepkommen en lepels en roept.)*

Moeder: Henk. Bram, we kunnen eten.
*(vader en Bram komen aan tafel en ze gaan eten.
Vader vraagt aan Bram hoe de dag was, ze kletsen wat.)*

(Glazenwasser komt op met verkleedspullen en telefoon en gaat zich voor de deur verkleeden. Hij wordt een tovenaars. Als hij klaar is belt hij aan.)

Vader: Er wordt gebeld. Bram, doe even open.
(Bram doet de deur open)

Tovenaar: Dag jongen, ik ben tovenaars Suikerspin en ik kan snoep toveren.
Mag ik even binnenkomen. *(gaan samen naar binnen.)*

Bram: Mam, pap, dit is tovenaars Suikerspin en hij kan snoep toveren.

Tovenaar: Dag allemaal, ik kan met deze tovertelefoon 3 keer op een dag toveren. *(zet de telefoon op tafel)*

Vader: *(lacht)* Ach man, dat bestaat toch niet.

Moeder: Daar geloof ik niets van. *(zwaait met haar arm)*

Bram: *(staat op)* Ik wil snoep hebben, ik geloof het wel.

Tovenaar: Zal ik het laten zien?

Allen: Goed, laat maar zien.

Moeder zet de kommen en lepels op de grond. De tovenaar pakt de telefoon, loopt ermee de kamer door en zwaait met de hoorn in het rond. Doet wat geheimzinnig)

Tovenaar: Suikerspin, suikerspin.
Waar tover jij het snoepgoed in. *(luistert aan de hoorn)*

Tovenaar: Hij zegt dat hij snoep in de vaas heeft getoverd.

Bram: Ik ga kijken. *(pakt de vaas en gooit hem om op tafel)*

Vader en Bram: *(verrast)* Allemaal drop. Hoe kan je dat?
(moeder kijkt strak voor zich uit en lacht niet)

Tovenaar: Ik heb toch gezegd dat ik kan toveren.
Zal ik het nog eens doen?

Vader en Bram: Ja, nog een keer.

(de tovenaar herhaalt zijn ritueel)

Tovenaar: Suikerspin, suikerspin.
Waar tover jij het snoepgoed in.

Tovenaar: Hij zegt dat hij het snoep in het kistje heeft getoverd.

Bram: *(pakt het en schudt ermee)* Er zit wel wat in, maar het sleuteltje is weg.

Tovenaar: Ik kan nog één keer toveren vandaag. Ik zal het sleuteltje toveren.
(herhaalt weer het ritueel)

Tovenaar: Suikerspin, suikerspin.
Waar tover jij het sleuteltje in.

Tovenaar: Hij zegt dat hij het sleuteltje in de tafellade heeft getoverd.

Vader: *(pakt sleutel uit de la)* Hier heb ik het.

Bram: *(maakt kistje open en gooit het om)* Kijk, allemaal Engels drop.

Vader: Tovenaar, je bent geweldig. Kom morgen maar weer terug.

Tovenaar: Goed, en dan mag u de telefoon voor 100 euro kopen. *(gaat af)*

Bram: Mam, je bent helemaal niet enthousiast, vond je het niet goed?

Vader: Ik ga die telefoon kopen.

Moeder: *(begint te huilen)* Niet doen, het is allemaal mijn schuld.

Vader en Bram: Jouw schuld?

Moeder: *(snotterend)* Ik heb het snoep in de vaas en in het kistje verstopt en de tovenaar was de glazenwasser. Hij heeft het vast gezien.

Vader: Maar waarom heb jij snoep verstopt?

Bram: En je (u) had geen snoep gehaald.

Moeder: Ik ben al een tijd verslaafd aan drop. Ik schaam me zo, dat jullie het niet mochten weten.

Vader: *(slaat even zijn arm om moeder heen)* Waarom niet?

Moeder: *(snikt)* Ik ben zo bang dat Bram dan ook verslaafd raakt aan drop.

Vader: En ik maar denken dat de tovenaar echt kon toveren.

Bram: Ik heb de glazenwasser vanmiddag nog gezien.

Moeder: Ik beloof jullie te stoppen met snoepen.

Bram: Koop je nu wel snoep voor mij?

Moeder: *(aait even over zijn bol)* Dat zal ik doen.

Vader: Maar voor je stopt moet dit wel op.

(Ze pakken alle drie een hand vol drop en steken het in de mond. Je kunt ook net alsof doen)

Einde. *(Alle spelers komen naar voren en buigen)*